

Nyhetsbrev från Fotoklubb Fornby

Äntligen!! Jag vågar knappt tro att det är sant!!! Coronarestriktionerna upphävs från och med slutet av september. Nu är det dags att ruska på sig och vakna till liv igen. Det har varit segt under den här tiden med corona, det måste medges. Inspirationen har liksom så mycket annat gjort en coronadipp. Men nu är jag övertygad om att inspirationen kommer tillbaka igen.

Jag hoppas att det varit en okey fotosommar för er, kära medlemmar. Vi avser starta upp fotokurserna igen med upptakt någon gång i oktober. Avsikten är att börja försiktigt med någon enstaka kurs men jag vet att flera av kursledarna är sugna på att komma i gång med sina favoritkurser.

Vi har börjat med onsdagsträffarna i försiktig skala på grund av smittorisken. Vi kan väl vara överens om att vi drar igång för fullt igen från första onsdagen i oktober. Värt att nämna är dock att coronaspöket inte är helt avlivat ännu så att ha en viss försiktighet får vi väl fortsätta att ha.

När vi drar igång onsdagsträffarna så är avsikten också att ha bildvisningar! Så ta med bilder, intressanta bilder, spännande bilder och alla andra bilder som vi kan se tillsammans och inspireras av.

Vi behöver också ett bord, typ köksbord, att sitta och fika vid under våra klubbkvällar. Är det någon som har ett över så tar klubben tacksamt emot det.

Jag påminner också om utflykten till Färnebofjärden 1-3 oktober! Även om platserna för övernattnin g redan är upptagna så går det givetvis bra att vara med någon eller några av dagarna. Självklart kan man ordna eget boende också. 22/9 blir det information om utflykten till Färnebofjärden i klubblokalen.

Väl mött på onsdagsträffarna framöver

Per Leijström
Ordförande